



Vrije School Kleverpark

Schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief nummer 9

17 januari 2023

Agenda

- | | | |
|--|---------------------|-------------------|
| • Vrijdag 10 februari | Voorleesontbijt | |
| • Vrijdag 17 februari | Carnaval | Les tot 13.00 uur |
| • Zaterdag 25 februari t/m
Zondag 5 maart | Voorjaarsvakantie | |
| • Maandag 20 maart | Lezing Hanneke Poot | |
| • Vrijdag 31 maart | Palm Pasen | |
| • Donderdag 6 april | Paasfeest | Les tot 13.00 uur |
| • Vrijdag 7 april t/m
Maandag 10 april | Paasvakantie | |
| • Dinsdag 11 april | Studiedag | Geen les |

In deze nieuwsbrief

- Van de directie
- Voorleesontbijt
- Carnaval op school
- Nieuwsbrief frequentie
- Lange dag klas 1
- Herfstmarkt
- Lego en Duplo
- Digitaal prikbord
- Ingekomen stukken

Van de directie

Voorzichtig dient het voorjaar zich aan, in sneeuwkllokjes, in gele en paarse krokussen en in de eerste kieviten boven de weilanden. Maar het meeste leven houdt zich nog verborgen. Het is immers nog winter. De naar boven gerichte kiemkracht en de naar beneden de grond in gerichte natuur kruisen elkaar hier. Dit is goed te zien bij de bomen. In februari, de sprokkelmaand, verliezen zij hun dode takken om zodoende ruimte te geven aan de groei van nieuwe loten en twijgjes. Een typerend beeld: het loslaten van het oude, het dode, om ruimte te maken voor het nieuwe leven.



Zo is ook het beeld bij carnaval. De oude Germanen hadden in de winter een moeilijke tijd. Ook zij vierden in het voorjaar een feest omdat de zon weer langer was gaan schijnen, de natuur weer begon te leven en de koude winter eindelijk voorbij was. Het waren vaak lichtfeesten en feesten om de goden te vragen om een voorspoedige oogst. De boze geesten werden verjaagd met maskers en harde geluiden (ratels) bij hun gezangen, dansen en optochten.

Toen Europa in latere tijd werd bekeerd tot het christendom, wilde de kerk de heidense feesten niet zomaar verbieden. Dan zouden de oude Germanen alleen maar in opstand komen. Het oude midwinterfeest dat eind december werd gevierd werd 'omgedoopt' tot het kerkelijk kerstfeest en het carnavalsfeest kwam voor de vastentijd, de 40 dagen voor Pasen. Zo kregen de heidense feesten een christelijk tintje.

Lia Visser

Voorleesontbijt

Vrijdag 10 februari organiseren kinderen uit klas 3 samen met juf het Voorleesontbijt voor klas 1 t/m 6. Aan het begin van de ochtend wordt in de zaal onder andere een verhaal verteld. De kinderen krijgen een broodje en drinken. Ze mogen in pyjama komen. Wel gewone kleren meenemen want na dit ontbijt begint gewoon de schooldag.

Voor de kleuters verzorgt klas 3 een apart programma.

Carnaval op school

Op vrijdag 17 februari mogen de kinderen verkleed naar school komen. Na de gezamenlijke start in de zaal voor klas 1 t/m 6 met liedjes en wie weet nog meer gaan we klasdoorbrekend spelletjes spelen. Klas 6 neemt de leiding en de verzorging op zich.

Het thema van het verkleeden bepaalt de klassenleerkracht. Schmink en maskers liever niet.

De kleuterwereld is een sprookjeswereld en wij zouden het leuk vinden als er deze dag vele prinses, prinsessen, kabouters, elfjes, ridders en dieren etc. in de klas rondstappen.

Met grappige liedjes, gekke versjes en dingen doen die anders niet mogen, zoals over de tafels lopen, maken we die dag veel plezier.



Maria Lichtmis

Donderdag 2 februari vierden de kleuters het Maria Lichtmisfeest. Maria Lichtmis staat voor het afsluiten van de lichtfeesten beginnend vanaf Sint Maarten. De kersttijd begon met het eerste kleine lichtje op het Sint Maartenfeest, 40 dagen voor Kerstmis, en is nu, 40 dagen na kerstmis, weer afgesloten. Dat eerste kleine lichtje groeide via de vier kaarsen van de adventskrans tot de vele lichtjes in de kerstboom. Dat groeiende licht staat symbool voor ons innerlijk licht dat we, naarmate het buiten donkerder werd, steeds meer nodig hadden. Maar nu wordt het daglicht steeds krachtiger. We geven als het ware onze warmte terug aan de aarde. Daarom zijn bij dit feest kaarsjes, gemaakt van alle restjes die we nog konden vinden, (weg)drijven op het water. Daarbij zingen we nog één keer alle liedjes van de kersttijd: van Sint Maarten, via de stoomboot en de herdertjes tot en met driekoningen.

Ook laten we het poppenspel van 'Vrouw Holle' zien. Al eeuwenlang wordt door de mensen begin februari feest gevierd ter ere van het naderende ontwaken van de natuur. Het levende scheppende aardeorganisme is altijd gesymboliseerd in een vrouwengestalte, bijvoorbeeld in de vruchtbaarheidsgodin Freya bij de Germanen. Na de Middeleeuwen vinden we de Aardemoeder terug in de verhalen van Vrouw Holle. Maria Lichtmis behoort met Carnaval tot de oudste feesten uit onze cultuur.

Nieuwsbrief frequentie

Als scholen in Haarlem-Noord hebben wij gezamenlijk besloten de algemene nieuwsbrief aan ouders voortaan maandelijks uit te sturen in de eerste week van de nieuwe maand. De volgende nieuwsbrief verschijnt de eerste week na de Voorjaarsvakantie op donderdag 9 maart.

Lange dag klas 1

Na de voorjaarsvakantie gaan de kinderen van klas 1 ook op donderdag tot 15.00 uur naar school.

Herfstmarkt

De datum is gepland zodat jullie er in de agenda alvast rekening mee kunnen houden, zaterdag 14 oktober gaat het worden.

Lego en duplo

In de kleuterklas kunnen we nog wat lego en duplo gebruiken. Mochten jullie er thuis afstand van willen doen, ontvangen wij het graag.

Digitaal prikbord

Ons digitale prikbord wordt nog steeds gevuld met flyers van leuke activiteiten of bijzondere bedrijven in de regio.

Via deze link <https://padlet.com/vrijescholenhaarlemnoord/dyo8knqhgwi54sl> kunt u het bord bekijken.

Een item blijft twee weken hangen, dan maken we weer ruimte voor andere informatie.

Wilt u uw mededeling of vraag op het prikbord? Stuur u deze dan per mail naar info@vskleverpark.nl