



Vrije School Kleverpark

Schooljaar 2022-2023

Nieuwsbrief nummer 9

17 januari 2023

Agenda

- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| • Woensdag 18 januari | Koffieochtend | 8.30 – 9.30 uur |
| • Donderdag 2 februari | Maria Lichtmis | |
| • Vrijdag 17 februari | Carnaval | Les tot 13.00 uur |
| • Zaterdag 25 februari t/m
Zondag 5 maart | Voorjaarsvakantie | |

In deze nieuwsbrief

- Van de directie
- Formatie
- Even voorstellen....nieuw in ons team!
- Koffieochtend
- Driekoningen
- Digitaal prikbord
- Ingekomen stukken

Van de directie

Welkom in het nieuwe jaar en ik hoop dat jullie een fijne kerstvakantie hebben gehad.

Het nieuwe jaar zijn we gestart met een studiedag en een teamuitje.

De studiedag hebben we gebruikt om het auditverslag te bespreken, afgenomen op 31 oktober en met elkaar verbeterpunten te formuleren.

Daarna hebben we plannen gemaakt voor meer activerende werkvormen, tempo omhoog en voor elk kind uitdagend onderwijs.

Vier weken gaan we hiermee werken, ruimte geven binnen kaders. Daarna evalueren en verder.

We hebben de dag afgesloten met een teamuitje, rennend door de stad op zoek naar een virtuele schat op de hielen gezeten door jagers.

Lia Visser

Formatie

We hebben afscheid genomen van Lettie met een bescheiden feestje op school in het bijzijn van haar gezin. Op nadrukkelijk verzoek van Lettie hebben we er geen ruchtbaarheid aangegeven. Zij had al ruim een jaar geleden afscheid genomen van haar klas vond zij zelf en wilde het daar bij laten. Na meer dan 45 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, geniet zij op dit moment van een welverdiende vakantie.

Eva is gelukkig weer terug en neemt de klas van Lettie over.

Monique, juf van klas 2 heeft afscheid genomen en werkt nu aan het opzetten van een leerlab. Op maandag en dinsdag staat nu Fanne Sophie voor de klas en de andere dagen doet Michèle Swinkels dat. Zij stellen zich hieronder voor.

Willemijn heeft nog 4 weken te gaan eer haar zwangerschapsverlof in gaat. Maartje Oremus gaat naast de maandag, ook de dinsdag en donderdag lesgeven aan klas 5. Guus Koot, vader op school en koning Melchior in het Driekoningenspel, gaat de woensdag en vrijdag lesgeven.

Even voorstellen...nieuw in ons team!



Juf Fanne Sophie

Ik ben Fanne Sophie Doeven en afstuderend aan de Pabo Vrijeschool. Ik ben dol op de natuur, perma-moestuïneren, dieren en ben graag veel buiten. In m'n woonplaats Noordwijk geniet ik dan ook veel van de duinen, 't bos en het strand.

Door de jaren heen en tijdens m'n opleiding heb ik me naast de mooie onderwerpen van de pabo vrijeschool extra verdiept in hsp en hb, Growth vs. Fixed mindset, perfectionisme en faalangst, Geweldloos communiceren, de Bewegende klas en heb ik 'n opleiding tot Natuurgids via IVN Natuureducatie gevolgd. Vóór mijn besluit om de pabo vs te gaan volgen ben ik o.a. gastouder geweest voor kinderen met een extra uitdaging qua fysiek of binnen het Autisme spectrum.

Ik heb klas 2 voor de kerstvakantie al een beetje leren kennen en we hebben inmiddels een gezellige eerste schoolweek gehad! Ik kijk er naar uit om met veel plezier op de maandag en dinsdag les te mogen geven.



Juf Michèle

In alle klassen van het po heb ik gewerkt behalve één en twee. In een tweede klas heb ik stage gelopen, af en toe ingesprongen en in mijn begeleidende rol heb ik een tweedeklasleraar ondersteund door klassenbezoek en gesprek. Het beeld van de tweedeklasser heb ik voor ogen. Affiniteit heb ik met alle leeftijdsgroepen.

Koffieochtend,

Komende woensdag, 18 januari is er koffieochtend met de directie om 8.30 uur. Tijdens dit uur, onder het genot van een kop koffie of thee, gaan we in gesprek over wat er leeft op school. Waar werken we aan, wat is er het afgelopen half jaar gebeurd, wat gaan we doen.

Driekoningen op school

Op school hebben de kleuters dagelijks het Driekoningenspelletje in de klas gespeeld. Er zijn driekoningenbroden gebakken met bonen erin, voor elke koning 1.

Klas 4, 5 en 6 heeft het Driekoningenspel gezien, opgevoerd door ouders en leerkrachten. Bij deze dank jullie wel voor het mooie spel.

Driekoningen

Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Het Driekoningenfeest wordt op 6 januari gevierd, wij hebben het op school op 13 januari gevierd. Hiermee gaat de tijd van Epifanie in, wat "lichtschijnselen uit den hoge" betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari (Maria Lichtmis).



Driekoningen herinnert aan de reis van de wijze mannen uit het oosten. Zij hadden volgens de bijbel een ster zien opgaan, die zij volgden en die hen leidde naar de plek waar het kindje Jezus was. 'Driekoningen' is de traditionele benaming voor de wijzen uit het oosten. Mattheüs noemt hen in de bijbel 'magiërs'. Zij bestudeerden de stand van de sterren en de loop van de planeten. Uit de stand van die hemellichamen meenden zij aanwijzingen op het spoor te kunnen komen met betrekking tot de toekomst van mens en wereld. In die zin waren de wijzen uit het oosten ook geleerden, wetenschappers in die tijd. Volgens het bijbelverhaal brachten deze wijzen geschenken mee: goud, wierook en mirre. In de (kleuter)klassen wordt een Driekoningenbrood gedeeld met de kinderen. In dit brood zitten 3 bonen verstoppt. De kinderen die de bonen krijgen, zijn die dag de Drie Koningen. De blauwe koning is Balthasar, hij bracht wierook met zich mee. De rode koning is Melchior, hij schonk het kindje rood goud. De groene koning is Caspar, hij bracht mirre voor het kindje mee. Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat voor inzicht in de goddelijke, de geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke.

Digitaal prikbord

Ons digitale prikbord wordt nog steeds gevuld met flyers van leuke activiteiten of bijzondere bedrijven in de regio.

Via deze link <https://padlet.com/vrijescholenhaarlemnoord/dyo8knqhgwi54sl> kunt u het bord bekijken.

Een item blijft twee weken hangen, dan maken we weer ruimte voor andere informatie.

Wilt u uw mededeling of vraag op het prikbord? Stuur u deze dan per mail naar info@vskleverpark.nl

Ingekomen stukken

Opvoeden doen we samen

Onder het motto 'Opvoeden doen we samen', koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

In Haarlem en omstreken is Buurtgezinnen voor meerdere gezinnen op zoek naar een fijn steungezin waar een kind af en toe terecht kan.

Onderstaande vraag is een voorbeeld van de vele vragen die er op dit moment zijn:

<https://www.buurtgezinnen.nl/studerende-ouders-zoeken-steun-in-de-buurt/>

Meer weten? Neem contact op met Esther, coordinator van Buurtgezinnen in Haarlem en Zandvoort esthergroenheide@buurtgezinnen.nl of bel 0640655576

Eerst meer lezen? Kijk dan ook eens op www.buurtgezinnen.nl